

Boerderijenroute

Mijn vrouw en ik, hebben samen met 106 dorpsgenoten deel genomen aan de verlichte boerderijenroute Krimpenerwaard. Dit werd een ieder aangeboden door de gemeente. Hiervoor moesten wij ons om halfacht verzamelen bij de Waard en vertrokken kort daarna met drie bussen. Voorin elke bus zat een gemeenteraadslid en zij of hij vertelde onderweg wat te zien was met een korte historie van de in totaal 107 verlichte objecten. Hoewel wij regelmatig door de buurten fietsen en dus goed bekend zijn met de omgeving was dit toch heel anders om de boerderijen aangelicht te zien. Het lijkt wel of je veel meer details ziet en pas echt ontdekt hoe gaaf en goed onderhouden de objecten zijn. Er gaat iets romantisch van uit. Wij en vele alle andere busgenoten hebben dan ook echt genoten. Na afloop bood het gemeentebestuur nog een hapje en een drankje aan waar vele dorpsgenoten met elkaar details uitwisselden. Het was echt een gemoedijke en gezellige sfeer en voor velen een hernieuwd weerzien of een eerste kennismaking. De saamhorigheid en de historische banden zijn weer verstevigd. Ik spreek dan ook uit naam van alle deelnemers en wil het gemeentebestuur bedanken voor deze grandiose avond, welke perfect georganiseerd was, hartelijk dank en voor herhaling vatbaar.

Adriaan Koene, Bergambacht.